

40 days

UNBROKEN

FELLOWSHIP WITH THE FATHER

DAG 39 – VREUGDE WAT UIT LIEFDE KOM

S – Skrif:

Johannes 15:11-12 NLV

“Ek het hierdie dinge vir julle gesê sodat julle vervul kan wees met my vreugde. Ja, julle vreugde sal oorfloei! Dit is my gebod: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.”

O – Waarneming:

Vreugde en liefde is verweef. Wanneer ons goed liefhet, leef ons goed. Jesus wil hê Sy vreugde moet joune wees.

A – Toepassing:

Waar het liefde vreugde in jou lewe gebring? Vier dit. Vra dan: Wie het vandag vreugde nodig deur my liefde?

P – Gebed:

Jesus, laat U vreugde volledig in my wees. Ek wil ander so liefhê dat dit U bly maak.